

## **Uit de loopgrachten: Herenveteranenstrijd Ertvelde**

### **Beker van Vlaanderen Masters Heren 09/06/2013 – Landelijke 3**

*Wat bezielt je om als “veteraan” te blijven meedoen in competitieatletiek?* Je bent 35 jaar of ouder, en men noemt je dan eerbiedig “Master” of men plakt er de leeftijdsklasse bij: “Master45”. Het doet geen pijn, maar wringt toch een beetje... In mijn geval is er liefst een leeftijdsverschil van 27 jaar met directe trainingsmaatjes.

*Wat bezielt je om als “veteraan” te blijven meedoen in competitieatletiek?* Het antwoord op bovenstaande mysterie zag je in het parelend zweet op de vele gezichten op de Beker van Vlaanderen Masters op 9 juni.

Koninklijke Atletiek en Sportvereniging Oudenaarde heeft een roemrijk verleden! Abolute toppers (internationaal) gingen ons voor. En ook de laatste jaren ging het niet slecht; we promoveerden van vijfde naar derde afdeling. Dit kostte – letterlijk! - bloed, zweet en tranen. Steevast hebben we te weinig deelnemers voor deze competitie, steevast te veel geblesseerden, steevast te weinig deelnemers in de kampnummers, steevast te weinig enthousiasme en geloof... en toch vertrokken we richting Ertvelde. Werd het slachtbank of podium?

Met acht atleten voor 11 proeven. Geen luxe dus. Freddy Ketsman (°72) mocht de spits afbijten in het hoogspringen. Hij is langeafstandsloper en is voor alles wat lastig is enthousiast te maken (een “bijterke”). Na de eerste drie hoogspringtrainingen van zijn leven werd hij onze specialist: 1m35. Daarna mocht ik (°68) aan de slag op de 100m: 12”54. Op de 1500m viel onze mond open van verbazing; 4’25”71 (20.4 km/u!). Dank u Jurgen Goethals (°72)! En we vonden er slechts één die vragende partij was om de 400m te mogen lopen; Joeri De Blauwer (°72) in 60”24... zelden iemand zo ontevreden gezien. Gelukkig ;- ) kreeg hij later een herkansing in de 4x400m. Aansluitend sprong ik in ver éénmaal: 5m20... en spaarde me verder voor wat nog komen zou...

Even een” rust”punt met de werpnummers; Zowel Andy Vancoppenolle (°74) als Emmanuel - Manu - Raepsaet (°75) zijn daar onze sterkhouders. Beiden kunnen doorheen het jaar niet (!) trainen, maar zijn altijd bereid om zich vrij te maken voor de club én houden toch maar prima stand. 33m19 speer (800g), 37m02 discus (2kg) en 10m98 kogel (7,26kg)!!

En dan diegenen die veel, heel veel, zweten; Wim De Coene (°76) voor 3000m en Freddy Mertens (°77) voor 5000m. Wim liep met vermoeidheid van vorige wedstrijden een goede 9’47”73, en Freddy kreeg in zijn eerste wedstrijd een spreekwoordelijke “klets rond zijn oren” met 19’26”01. Medaille voor moed en inzet!

De immer chaotische drukke verschikkelijke 400m... We trainen er niet op, zijn al moe van onze eerdere nummers, en sommigen zijn al depressief van een eerdere mindere prestatie... Ik persoonlijk stond nét niet te bleiten van schrik en spanning. Een geruststelling van onze coach Roger Peyskens (kijk maar eens in de lijst van clubrecords) en een vriendelijk woord van de collega’s deed wonderen. In de startblokken, helemaal alleen, rust valt over me. Klaar, start! Slechts 3’58”60 later zie ik wazig de finish... de rest heb ik - extreem uithijgend – gemist. De collega’s deden het goed, maar we zijn onzeker; of we zijn vierde, derde of tweede... Vijf minuten later weerklinkt de uitslag. We zijn tweede in de eindstand; we gaan over naar landelijke 2!!! Een vreugdedansje plus persoonlijke motivatie voor de volgende 10 jaar zijn ons deel! Merci aan allen die ons steunden, merci aan de jeugatleten

die ons voorbeeld volgen en wiens voorbeeld wij volgen. Vooraluitdrukkelijk merci aan elke master die dit pad mogelijk maakt(e) door zijn of haar prestaties, door hun vriendelijk woord of door hun hart voor de sport en club. Merci!

*Wat bezielt je om als "veteraan" te blijven meedoen in competitieatletiek?  
I - I could be king and you can be queen. We could be heroes, just for one day.* Deze woorden van David Bowie vatten het goed samen. Dit is de reden waarom elkeen met een liefde voor sport, 35 jaar of ouder, moet volhouden of starten met mastercompetitie. Je hebt het in je – sluit je bij ons aan.

Dieter Geenens