

## Marathon van Brussel...mijn eerste marathon.

Circa 1 jaar terug sloot ik mij aan bij KASVO. Ik werd er uitstekend opgevangen door Ignace en de zijnen, doch reeds na 2 sessies doorgezonden naar de groep van de...(?). Ook daar was ik welkom en mocht ik al snel leren dat lopen een perfect alibi is om van huis weg te zijn en met kameraden pinten te pakken. Maandenlang moest ik evenwel tot vervelens toe de meest verschrikkelijke verhalen aanhoren over marathons, de "man met de hamer", enz... Kortom de schrik zat er in.

En toch, om echt bij de groep te horen, moest en zou ook ik een marathon lopen. De voorbereiding verliep uitstekend en ook de omkadering kon niet beter. Zeg nu zelf, met meer dan 100 marathons ervaring (Monique Bauters en Marc Vanmaldegem), werd op 10/10/2010 vroeg naar Brussel gespoord.

En met wat voor buitensporige luxe? De Oriental Express stond klaar. Monique verweende ons met rijsttaartjes en jonge duif (de cuisson was lekker, dixit Peter Goossens). De catering verliep uitstekend en geheel volgens het principe: Red Bull (vertaal: jonge duif) geeft je vleugels!

Naarmate de start naderde, sloeg de stress toe (herinner je namelijk al die horrorverhalen gedurende het afgelopen jaar). Gelukkig was ouderdomsdeken Marc daar. Tot halfweg de marathon mocht ik mij achter zijn brede rug en toch wel unieke looppas wegsteken. Dit tot Marc zei: "Van hieraf moet je gaan...zonder vallen en opstaan..."

Conclusie? Marathons lopen is niet voor mietjes. Een slecht karakter helpt inderdaad, Brussel is bovendien verre van makkelijk (3x Tervuren). De aankomst op de grote markt is toch wel speciaal. Nooit gedacht dat ik zo fier zou zijn op mijn medaille en trui. En je hebt inderdaad verschrikkelijke dorst achteraf.

Met de viering van een Belgisch kampioene in ons midden, misten wij bij de terugreis toch wel onze trein zeker? Gelet op ons tijdsgebruik die zondag, hadden wij ruim 2 marathons kunnen lopen.

Smaakt dit avontuur naar meer? De Leffes achteraf zeker!

Geloof ik nu nog al de wilde verhalen van de anciens? Ik denk er het mijne over en zal ze zeker niet tegenspreken.

Ben evenwel tevreden er nu helemaal bij te horen.

Een (bijna) ancien.

Nick De Bock

02/11/2010