

Verslag halve marathon Hastings

22 maart 2003

Een weekendje Engeland

Eindelijk is het zover, we gaan naar Hastings!!!! Weken keken we er naar uit, na het vele labeur onder de hoede van trainer Ignace kunnen we met voldoende training de heuvels van Hastings onveilig gaan maken. Met 44 vertrekken we op zaterdagmorgen richting Calais. Op de bus zorgt Ignace voor een verrassing: we krijgen lekkere rijsttaart en een héérlijk stukje Frangipane!! Eenmaal op de boot drinken we nog een kopje koffie en sommigen wagen zich al aan een (lekkere?) Engelse pint (Lang leve de Enaamse tripel!!). Op Engelse bodem genieten we van een heerlijk lentezonnetje. Door het vroege vertrek zijn er enkelen die een tukje doen, ondertussen nemen we de toeristische route naar Hastings. Aangekomen in het Yelton-hotel krijgt iedereen zijn kamer toegewezen. Na een toch wel lekkere maaltijd, gaan we met de bus het parcours eens verkennen. Reeds na ongeveer 1 km. stuurde Ignace de chauffeur de verkeerde kant uit. 't Was wel ook al 2 jaar geleden dat hij in Hastings was geweest. De hellinskes volgen elkaar vlug op, in de bus horen we maar één geluid:"Oeioeioei, moeten wij daar overal op???". Voor velen onder ons is het de eerste keer en velen zien het al niet meer zitten en zouden liever terugkeren. Maar na enkele troostende woorden van de ancients onder de Hastingsgangers besluit iedereen toch te starten. Na een wandeling door Hastings nuttigen we het diner in ons hotel. Ondanks de verjaardagspartij beleven we een deugdoende nachtrust. Ontbijt om 7u30 had Ignace gezegd, iedereen is dan ook op tijd op om de nodige voedingsstoffen tot zich op te nemen. Vol goede moed maken we ons klaar en vertrekken we naar de start. Onder een stralende zon gaan zo'n 4000 atleten van start, 3000 mannen en 1000 vrouwen, waaronder 37 Oudenaardse atleten! Velen overtreffen zich op dit loodzware parcours, niks dan tevreden gezichten bij de aankomst. De vooropgestelde tijden worden gehaald!!!! PROFICIAT AAN IEDEREEN!!! Na een deugdoend doucheke en enkele frisse pinten, gaan we eten in de Marina-club. Op de uitnodiging van voorzitter van de Twinning-Towns kunnen we genieten van een heerlijk buffet. Ons kakkenestje (barbiepopke Nele) oogt zo fris én jong dat men weigert haar een glas wijn te serveren!!! In Engeland is alcohol verboden onder de 18 jaar. Verontwaardigt stuurt ze haar vriend dan maar om de nodige drank. Na de overhandiging van de bekens voor de beste looper en loopster van de verbroedering en de groepsfoto's keren we naar Oudenaarde terug. Door de goede resultaten zit de sfeer er direct in. Voor we het weten is de rit naar Dover al achter de rug. Op de boot wordt nog wat geshopt en gedronken, plannen worden gemaakt om volgend jaar zeker terug te komen. Op de terugreis krijgt Ignace een cadeautje van heel de groep. Zien we daar een traantje wegpinken?? Na een rustige busreis, ook de chauffeur verdient een pluimpje, komen we omstreeks 22u30 terug in Oudenaarde aan. De trainingen voor de Fortis-marathon te Rotterdam kunnen verder gaan!!!!

Filip De Smet